

גן עדן של עכברים

סיפור עם יפני



הסיפור

הסיפור אודות "גן עדן של עכברים" שייך לקבוצת סיפורי עם שנועדו להציג את הרעיון של הצדיק המקבל גמול על מעשיו הטובים לעומת הרשע הנענש על מעשיו הרעים.

בוקר אחד יצא איכר זקן מכפרו הקטן שבהרי יפן אל היער הגדול על מנת לחטוב עצי הסקה. הוא עבד קשה שעות אחדות, וכאשר הגיעה שעת הצהריים התיישב בצל העצים לאכול את הארוחה שהביא עימו.

הזקן הוציא מאמתחתו מספר עוגות האורז והחל לאכול. מספר דקות לאחר מכן התקרב אליו עכבר קטן ואפור, התיישב על הקרקע לצד האיכר הזקן והביט בו בעיניים רעבות. הזקן, שריחם על העכבר, לקח עוגת אורז אחת והושיט אותה אל העכבר.



העכבר אכל את עוגת האורז בהנאה רבה, וכאשר סיים לאכול הוא פנה אל האיכר הזקן והודה לו על נדיבותו. הוא הזמין את האיכר להצטרף אליו ולבקר בארמונם של העכברים.

האיכר הזקן קיבל את ההזמנה בשמחה רבה, כיוון שהיה סקרן מאוד ורצה לראות את ממלכתם של העכברים. הוא הלך אחרי העכבר שהוביל אותו בשבילי היער, ולאחר מכן זחל בעקבותיו אל תוך מנהרה תת קרקעית ארוכה.



בתחילת הדרך הייתה המנהרה חשוכה מאוד, אולם היא הובילה אל אולם גדול ומואר בו ישבו המוני עכברים וערכו חגיגה גדולה. האיכר הוזמן להצטרף לחוגגים, ובילה בחברתם בנעימים שעות אחדות.

בסיום הסעודה הפתיעו אותו העכברים במתנת פרידה נדיבה. הם הובילו אותו אל אולם גדול עמוס באוצרות, והציעו לו לקחת מהם כמה ירצה.

האיכר נטל מספר שקי זהב, הודה למארחיו על נדיבותם וחזר לביתו שמח וטוב לב.



כאשר שמע שכנו של האיכר את סיפור עלילותיו של האיכר הזקן ביער, התעוררה בו קינאה עזה על מזלו הטוב של האיכר. אותו שכן שהיה ידוע כחמדן ורע לב, החל לתכנן כיצד יוכל להניח את ידו על אוצרותיהם של העכברים.

הוא הכין מספר עוגות אורז ויצא לעבר היער, אל המקום שם פגש האיכר הזקן את העכבר. הוא התיישב והחל לאכול, וכעבור זמן קצר הופיע העכבר הרעב. השכן נתן לו את אחת מעוגות האורז, והעכבר הזמין אותו להצטרף אליו ולבקר בממלכת העכברים.

השכן הלך אחרי העכבר אל תוך מעבה האדמה, שם הוזמן למשתה העכברים. בתום הסעודה הגיע הרגע לו ציפה. העכברים הובילו אותו אל אולם האוצר והציעו לו לקחת ממנו כאוות נפשו.

אבל השכן החמדן שאף לקחת את כל האוצרות כולם. כדי להפחיד את העכברים ולגרום להם לברוח, הוא החל להשמיע את הקול הנורא מכל. השכן המרושע החל ליילל כמו חתול: "מיאו".

מיד לאחר ה-"מיאו" הראשון נמלטו העכברים לכל עבר, אבל יחד עימם נעלמו גם האוצרות והאיכר החמדן מצא את עצמו מוטל בידיים ריקות על הקרקע בלב היער.

הבולים

15 באפריל 1975

יפן

שלושת הבולים הופיעו כחלק מסדרה מתמשכת שהונפקה לאורך מספר שנים, והתמקדה בסיפורי עם יפניים.

