בול זכרון לחללי צה"ל תשכ"ח Memorial Day Stamp-1968





24.4.68



PARACHUTISTS AT THE WESTERN WALL - JUNE 1967

צנחנים ליד הכותל המערבי, יוני 1967

הבולים צויירו ע"י א. ויסחוף, בת ים The stamps were designed by E. Weishoff, Bat Yam יום־הזיכרון הוא יום בו מתייחד עמנו כולו עם זכר כל בניו שנפלו במערכות ישראל מאז קמה מדינתנו.

למן היום בו נסתיימה מלחמת־הקוממיות, כשב־
נינו לחמו על עצמאות־ישראל, כפו עלינו אויבינו
עוד שתי מלחמות – את מערכת־סיני בשנת
1956 ואת מלחמת ששת הימים בשנת 1967 –
והעם היושב בציון והמתגורר בתפוצות נותן את
לבו ביום זכרון זה ומתייחד עם כל בניו היקרים:

אלה אשר נפלו על מזבח הארץ וקנו בדמם את העצמאות שהעם שאף אליה במשך דורות; אלה שלחמו לאחר־מכן בשתי המלחמות להתעצמותו של העם כולו; ואף אלה שהקריבו חייהם למען יוכל העם לצעוד קוממיות במדינתנו.

ובשעת התייחדות זו של יגון רוחש לב־העם גאון על כי בנים כאלה היו לו !

Memorial Day is the day when the whole nation joins in commemorating those of its sons who have fallen in battle since the establishment of the State of Israel.

Since the day the War of Liberation ended, when we fought for Israel's independence, our enemies have forced another two wars upon us — the Sinai Campaign in the year 1956 and the Six Day War in 1967.

The Jewish nation dwelling in Zion and throughout the world, on this day unites in commemoration of its precious sons — those who fell for their country and who paid with their lives for that independence to which our nation had aspired for generations; of those who fought in the two later wars in order to add strength to their nation, and of those who sacrificed their lives to ensure the Nation's sovereignty in its State.

At this time we remember them and - sad at heart - we are proud of them.