

מדוע לזברה אין קרניים?



סיפור עם
אפריקאי

הסיפור

בעלי החיים הרבים בערבות אפריקה עוררו מאז ומעולם את סקרנותם של התושבים הילידים, שחיפשו הסבר למגוון שראו סביבם.

סקרנות זו מצאה לעצמה פורקן בשלל אגדות וסיפורים שחיברו הילידים על מנת לתרץ לעצמם את המראה וההתנהגות של בעלי החיים בהם נתקלו.

וכך באה לעולם האגדה המסבירה מדוע לזברה יש לבוש פסים, ואין לה קרניים.

כאשר נברא העולם, יצר האל את כל בעלי החיים בדיוק באותה צורה. לאחר זמן קצר החלו החיות להשתעמם מן המראה האחד, וביקשו מן האל שיסייע להם לגוון את העולם.

האל הסכים לעזור, ובילה שבועות רבים ביצירת מעילים וקרניים במגוון של צורות וצבעים. כשסיים את מלאכתו, הוא זימן את כל החיות לבוא ולבחור להם כסות מתאימה.

בעלי החיים היו נרגשים מאוד, ומיהרו אל מקום החלוקה. כל אחד מהם בחר לעצמו לבוש כלבבו, והצמיד לראשו זוג קרניים מהודרות.



היו אמנם גם תקלות בחלוקה, דוגמת הקרנף קצר הראייה שהתבלבל ובחר זוג קרניים בעלות גודל שונה, אבל בסך הכול היו בעלי החיים מרוצים מאוד מן המראה החדש שלהן.

רק הזברה לא השתתפה בחגיגה. עובדה ידועה היא שהזברה היא חיה זללנית, וחבל היה לה שלא לנצל את ההזדמנות שכל בעלי החיים נטשו את השדה והותירו מאחור את כל העשב הטעים. הזברה לא ויתרה על זמן הסעודה, ונתרה לאכול את ארוחת הצהריים.

כאשר סיימה הזברה סוף סוף את הארוחה, היא הלכה לאיטה אל מקום חלוקת המעילים, תוך שהיא בוחנת בעניין את בעלי החיים המגוונים שנקרו בדרכה, ומנסה להחליט באיזה מהבגדים כדאי לה לבחור.

כשהגיעה את מקום החלוקה, התברר לזברה כי אחרה את המועד. כל הקרניים כבר חולקו, ובערימת המעילים נותר רק חלוק מהוה בצבעי שחור לבן. כך נאלצה הזברה ללבוש את לבוש הפסים, ולוותר על הקרניים שקיוותה לענוד.

הלבוש החדש לא שינה את אורח חייה של הזברה הזללנית, ועד עצם היום הזה היא מבלה את מרבית זמנה באכילה מתמדת.

INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD 1979



WHY THE ZEBRA HAS NO HORNS



POSTAGE

ZAMBIA 32n

הבולים

21 בספטמבר 1979

זמביה

הבול הונפק כחלק מסדרה שהוקדשה לסיפורי ילדים מאפריקה.
הסדרה הונפקה לציון שנת הילד הבין-לאומית.

