



מאיר נולד בכ"ז באב התרצ"ד, 8 באוגוסט 1934, בהרצלייה וגדל במושב רשפון עד גיל 13. כבר אז התבלט באהבתו לטבע ולטיולים במסגרת בית הספר. יכולת הכתיבה שלו התבטאה בחיבורים שכתב בבית הספר היסודי, ואלה השתמרו במחברת ייעודית. בשנת 1947, לאחר גירושי הוריו, עברו מאיר ואביו לקיבוץ עין חרוד. שם למד בבית הספר המשותף והתגלה כתלמיד עם יכולות גבוהות וסקרנות בלתי נדלית, אותה השביע בטיולים בסביבה הקרובה - הגלבוע, גבעת קומי ועמק בית שאן. ככל שגדל והתבגר כן התרבו טיוליו והתפשטו לכל רחבי המדינה הצעירה.

ביולי 1952 בהגיעו לגיל 18 התגייס מאיר לנח"ל. ובאוגוסט 1953, עם הקמת יחידה 101, נקרא לשרת בה עקב יכולות הסיירות הבולטות שלו ואופיו המיוחד. ביחידה שירת עד למיזוגה עם גדוד 890 של הצנחנים בינואר 1954. במהלך השירות השתתף מאיר במספר רב של סיורים ופעולות. מרביתם מעבר לגבולות המדינה. הבולטים והמורכבים שבהם היו המארב ליד

בהמשך, כמפקד פלוגה א' של גדוד 890, השתתף בפעולות שונות, ביניהן פעולת כינרת - בה קיבל צל״ש, שהומר מאוחר יותר לעיטור העוז.

בריכות שלמה ופעולת חברון (כפפות משי).

ב-11 בספטמבר בלילה השתתף מאיר בפעולת א-ראווה (מבצע "יהונתן"), בה נפצע באורח אנוש בהסתערות על מבנה המשטרה הירדני בדרום הר חברון.

תהליך השיקום היה ארוך וקשה. מאיר סבל משיתוק בחלק השמאלי של גופו ומחוסר תחושה בחלקו הימני. גם מיתרי הקול נפגעו. למרות זאת חיפש משמעות לחייו החדשים, ומשמעות זו הגיעה בדמות רס"ן אברהם ארנו, שביקש לגייס את מאיר להקמת יחידה חדשה -סיירת מטכ"ל.

מאיר התגייס כאזרח עובד צה"ל, יעץ לאברהם בתחומים שונים, ואף אימן בפועל את הצוותים הראשונים של היחידה.

בפברואר 1959 נישאו מאיר ורותי בטקס צנוע ברבנות בתל אביב. חבריו ערכו לו מסיבה גדולה בבסיס הצנחנים בתל נוף.

כשהביו מאיר שלוחם ממש הוא כבר לא יוכל להיות עקב נכותו, ביקש לאתגר את עצמו בהגשמת חלום ישן - הקמת חווה חקלאית. באוגוסט 1959 הצליחו מאיר ורותי להשיג את האישורים הדרושים להקמת החווה בכוכב הירדן. הם החליטו לקרוא לה "אחוזת שושנה" על שם האחוזה בעיו חרוד ועל שם שושנה אחותו שנרצחה במדבר יהודה. על אף הקשיים הרבים בהקמתה גידל מאיר עדר בקר והצליח להגיע להישגים מרשימים, המעידים על איכות העדר ועל מקצועיות. הוא אף קיבל את פרס העדר המצטיין.

מאיר נפטר בביתו באחוזת שושנה ביום שישי י"ב באדר התשע"ד, 14 במרץ 2014.

העמותה להנצחת מאיר הר ציון ופועלו

עיצוב בול, מעטפה וחותמת נורית ברוך Stamp, FDC & Cancellation Design: **Nurit Baruch** 

## Meir Har-Zion

Meir Har-Zion was born on August 8, 1934 in Herzliya and lived in Moshav Rishpon until age 13. His love of nature and school trips was evident even then. His writing ability was apparent in essays he wrote in elementary school and kept in a special notebook. In 1947, after his parents divorced, Meir and his father moved to Kibbutz Ein Harod. In school there, he exhibited extremely high capabilities and boundless curiosity, which he satisfied by hiking in the area—Mount Gilboa, Qumi Hill and Beit She'an Valley. As he grew older, he travelled extensively throughout the young country.

In July 1952, when he turned 18, Meir enlisted in the IDF Nahal unit and in August 1953, thanks to his scouting abilities and unique character, he was called upon to serve in the newly formed Unit 101. He served in the unit until it merged with the 890th paratroop battalion in January 1954. During his military service, Meir participated in numerous patrols and military operations, many of them beyond the borders of Israel. The most noted and complicated of these were the ambush by Solomon's Pools and the Hebron action ("kid gloves").

Later, as Commander of the 890th Battalion Company A, he participated in various operations, including the Sea of Galilee operation, for which he was awarded an IDF Commendation that was subsequently converted to a Medal of Courage.

On the night between September 11th and 12th, 1956 Meir took part in Operation Jonathan, where he was severely injured while storming the Jordanian Police building in southern Mount Hebron.

His rehabilitation was difficult and long. The left side of Meir's body was paralyzed and the right side was numb. His vocal chords were injured as well. Despite all of this, he sought meaning in his new life, which came in the form of Major Avraham Arnan, who wanted to enlist Meir to establish a new unit – Sayeret Matkal (the General Staff Reconnaissance Unit).



Meir enlisted as a civilian IDF employee, advised Avraham in many areas, and even trained the unit's first teams.

In February 1959, Meir married his wife Ruti in a humble ceremony at the Tel Aviv Rabbinate. His friends threw him a large party at the paratrooper base in Tel Nof.

When Meir realized that he would no longer be able to serve as a combat soldier due to his disabilities, he challenged himself by realizing an old dream – to build an agricultural farm. In August 1959, Meir and Ruti received the necessary permits to establish the farm in Kochav Hayarden. They decided to name it Shoshana's Farm, after the estate in Ein Harod and in memory of his sister Shoshana, who was murdered in the Judean Desert. Despite many early difficulties, Meir raised a successful herd of cattle, indicating the quality of the herd as well as his professionalism. He even won a prize for the best herd.

Meir died in his home at Shoshana's Farm on March 14, 2014.

The Association for Memorialization of Meir Har-Zion and his Legacy

076-8873933 :השירות הבולאי - טל: 7478390 שד' הרכס 21, מודיעין 7478390 (מודיעין 1972-76-8873933 Sderot HaReches 21, Modi'in 7178390 www.israelpost.co.il • e-mail: philserv@postil.com

Issue:	Mars 2023 מרץ	הנפקה:
Stamp Size (mm):	н 30 х / W 40 า :	מידת הבול (מ"מ):
Plate:	1228	לוח:
Stamps per Sheet:	15	בולים בגיליון:
Tabs per Sheet:	5	שבלים בגיליון:
Method of printing:	Offset אופסט	שיטת הדפסה:
Security mark:	איקרוטקסט Microtext	סימון אבטחה: נ
Printer: Carto	or Security Printing, Fr	ance :דפוס