



בנובמבר 2005 קיבלה העצרת הכללית של האו"ם את ההחלטה 60/7 הקובעת את 27 בינואר כיום הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה.

ההחלטה מגנה כל הכחשה של השואה כמאורע היסטורי; קוראת למדינות החברות לפתח תוכניות חינוכיות שיעסקו באימי השמדת עם ובכל התופעות של אי סובלנות דתית, אתנית וגזעית.

27 בינואר (1945) היום שבו שוחרר מחנה המוות הנאצי באושוויץ-בירקנאו (פולין) בידי הצבא הסובייטי נבחר כיום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה.

יום זה מצוין כיום ברחבי העולם כולו.

בחלק העליון של גליונית הבולים מופיע ציטוט מדברי באן קי-מון המזכיר הכללי של האומות המאוחדות:

"אין להסכים לעולם להכחשה של עובדות היסטוריות, ובייחוד כשהדבר נוגע לעניין כה חשוב כמו השואה. בה במידה אין לקבל כל קריאה שהיא להשמדת עם או מדינה. שאיפתי היא שכל חברי הקהילה הבין-לאומית יכבדו עיקרון יסודי זה הן בדיבור והן במעשה".

בחלוף למעלה מ-60 שנה מיום שחרור מחנה אושוויץ, מצוייה האנושות בצומת דרכים שבו הופך הזיכרון האישי אט אט להיסטוריה.

שימור זיכרון השואה הוא ציווי ואתגר יהודי וכלל אנושי ייחודי.

מחוללי השואה שמו להם למטרה למחוק מעל פני האדמה את אחרון בניו של עם אחר, בכל מקומות פזוריו. לרצח הזה לא קדם עימות לאומי, דתי או פוליטי. המניע לרצח היה אידאולוגי. גם אופן הביצוע היה חדשני. הרצח נוהל כתוכנית ארגונית מתועשת על-ידי המדינה ומוסדותיה, בייסודיות, בעדיפות עליונה, לעיתים אף בסתירה לאינטרס המלחמה של גרמניה.

העם היהודי, שהתרכז ברובו באירופה, נמחק מנופה של היבשת מבחינה ביולוגית ותרבותית. שליש מבניו, ובהם מיליון וחצי ילדים, נרצחו.

גם היום, למעלה מ-60 שנה לאחר סיומה של המלחמה, לא הצליח העם היהודי להתאושש. היהודים מונים כיום כ-10 מיליון, כמחצית ממספרם ערב מלחמת העולם השנייה.

מההיבט התרבותי הצליחו הנאצים ועוזריהם למחוק מעל פני האדמה ציוויליזציה יהודית עתירת נכסים, שהייתה גם נדבר מכריע בתרבותה של אירופה.

השואה יצרה שינוי עמוק בעם היהודי: המרכז היהודי הגדול באירופה נמחק, ואת מקומו תפסו שני המרכזים הצעירים בארץ ישראל ובארצות הברית.

לאחר השואה הוקמה מדינת ישראל, המדינה היהודית, וזיכרון השואה הפך לאחד המרכיבים המרכזיים בזהות היהודית הן בישראל והן בתפוצות. האנושות שינתה את פניה לעד. "אירוע מעצב תקופה"

האנושות שינתה את פניה לעד. "אירוע מעצב תקופה" עתיד הפילוסוף פרופסור אמיל פאקנהיים לקרוא לשואה. זו אינה ניתנת עוד לניתוח היסטורי בלבד. מ-1945 השואה היא נדבך מרכזי בכל דיון העוסק במוסר, אתיקה, משפט, חברה ותרבות. זיכרון השואה אינו, אפוא, רק פועל יוצא של הזיכרון האישי אלא של מערכות חובקות עולם של מחקר, חינור, ספרות ותיעוד.

"הזהו אדם?" קרא לספרו פרימו לוי, הסופר ניצול אושוויץ. שאלה קצרה המכילה הכל: יש בה תמיהה גדולה נוכח שבריריותם של כל ערכי היסוד האנושיים והרשעות הגדולה שבייתה מקופלת ברצח היהודים; יש בה גם הצבת אתגר, החובה להבין היטב את נפש האדם על מורכבותה כדי שבבוא יום פקודה לא יתאפשר עוד ליקוי מאורות אנושי. הבול הנוכחי, המוקדש ליום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה, הוא צעד קטן אך משמעותי להפצת התודעה בעולם.

פרופ' חנה יבלונקה

תיאור הבול

בבול יום השואה הבין-לאומי נראה איור של גדר-תיל המייצגת את הזוועה ואת הסבל שבשואה, והוא יוצר גבעול של פרח הצבעוני המוקיר את קורבנות השואה.

> מעצב: מטיאס דלפינו Designer: Matias Delfino

International Holocaust Remembrance Day (Joint Issue with the United Nations)

On 1 November 2005, the United Nations General Assembly adopted resolution 60/7 designating 27 January as an annuual International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust.

The resolution rejects any denial of the Holocaust as an historical event, urges Member States to develop educational programs that will teach future generations about the horrors of genocide and condemns all manifestations of religious intolerance, incitement, harassment or violence aginst persons or communities based on ethnic origin or religious belief.

27 January was chosen to be International Holocaust Remembrance Day as it marks the date on which the largest Nazi death camp, located in Auschwitz-Birkenau (Poland), was liberated by the Soviet army in 1945. Several countries already observe this day to remember Holocaust victims.

Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, is quoted in the upper section of the stamp sheet, as follows:

"Denying historical facts, especially on such an important subject as the Holocaust, is just not acceptable. Nor is it acceptable to call for the elimination of any State or people. I would like to see this fundamenta principle respected both in rhetoric and in practice by all the members of the international community".

Sixty years have passed since the liberation of the Auschwitz concentration camp and mankind is at a crossroads where individual memory is slowly transforming into historical narrative.

It is imperative that the Holocaust be remembered and it is up to the Jewish people and all of humanity to live up to that challenge.

The goal of those who instigated the Holocaust was to erase another people from the face of the earth, down to its last member, wherever they were to be found. This mass murder was not preceded by any national, religious or political confrontation rather it was motivated by ideology. The modus operandi for the murders was innovative. They were carried out thoroughly by the State and its institutions, based upon an industrialized organizational plan. That plan was given top priority even when contradictory to Germany's war interests.

The Jewish people, who were concentrated mainly in Europe, were biologically and culturally eradicated from the continent's landscape. One third of them, including 1.5 million children, were murdered.

To this day, more than 60 years after the conclusion of the war, the Jewish people have not recovered. There are currently some 10 million Jews worldwide, approximately half as many as there were on the eve of World War II.

The Nazis and those who aided them successfully wiped out a rich Jewish culture which was also an

השירות הבולאי - טל: 03-5123933 שדרות ירושלים 12, תל-אביב-יפו 68024

The Israel Philatelic Service - Tel: 972-3-5123933 12 Sderot Yerushalayim, Tel-Aviv-Yafo 68021 www.israelpost.co.il * e-mail: philserv@postil.com



important part of European culture.

The Holocaust caused great change within the Jewish people: the large Jewish center in Europe was destroyed and its place was taken by the newer centers in Eretz Israel and the United States.

The State of Israel, the Jewish state, was established after the Holocaust and Holocaust remembrance has become a central component of Jewish identity both in Israel and throughout the Diaspora.

Mankind was changed forever. The philosopher Prof. Emil Fackenheim would later describe the Holocaust as an "epoch-making event". The Holocaust is not only the subject of historical analysis. Since 1945 it has been a central feature of any discussion regarding morality, ethics, law, society and culture. Thus, Holocaust remembrance is not simply a consequence of personal memory but rather that of overall systems of research, education, literature and documentation. Author Primo Levi, a survivor of the Auschwitz concentration camp, named his book "If This is a Man". The title reflects a short but all-encompassing statement/question: a great sense of wonder in the face of the fragility of all basic human values and the immense evil that unfolded in the mass murder of the Jews alongside the posing of a challenge, which is the obligation to understand the human soul in all its complexity so that such a spiritual weakening of humanity will never again be allowed to occur.

This stamp marking International Holocaust Remembrance Day, represents a small but significant step toward world awareness.

Prof. Hanna Yablonka

Description of the stamp

The Holocaust Remembrance stamp design features an illustration of barbed wire which represents the horror and suffering of the Holocaust and forms the stem to a beautiful tulip flower which honors the victims of the Holocaust.

Issue: January 2008

Designer: Matias Delfino

Stamps Size: 34.6 mm x 51.4 mm

Plate no.: 705 (no phosphor bar)

Sheet of 9 stamps

Tabs: 3

Printers: E. Lewin-Epstein Ltd.

Method of printing: Offset